



In het aardse
dwalen wij allen in duisternis
en zijn vele dingen ons verborgen,

maar in ons binnenste
dragen wij het lichtende bewustzijn
van ons verband met het hemelleven,
waarin al onze gedachten
en gevoelens wortelen.

F.M. Dostojevsky