



In het licht van de dood komt de vraag op  
naar de betekenis van elk afzonderlijk leven.  
Als buitenstaander hebben wij zelden het gevoel  
dat iemand voltooid is als hij sterft.

Elk leven laat zich begrijpen  
als een geheel individuele voltooiing,  
maar ook als een deel van de verwerkelijking  
van de gehele mensheid.

Elisabeth Wellendorf, uit: "Leven met het hart van een ander"