



A. Jawlensky

## De zieke

“Vaak wenste ik niet langer meer te leven.....  
En toch: hoezeer vervult mij dankbaarheid  
dat ik nog leef en lijd  
in ‘t hier en nu, mij door mijn lot gegeven.

Want daardoor blijft mij nog de tijd  
tal van gebreken te bevechten.  
Al zal ik nimmer alle kunnen slechten:  
toch word ik beter voorbereid.

Indien ik nu niet werken kan,  
zo kan ik toch mijn Ik versterken,  
dat, na het hier en nu, zal werken  
in het toekomstig daar en dan.”

Christian Morgenstern