



Missie/visie

Missie

Stichting Wederzijds wil een verruiming bieden van de gangbare opvattingen, ervaringen en praktijken met betrekking tot de dood, het sterven zelf en datgene wat er na de dood gebeurt. Wij ontwikkelen en introduceren deze verruiming in het besef dat het van doorslaggevend belang is om, zeker in het zicht van de dood, de mens niet alleen aan te spreken in zijn fysiek bestaan, maar ook recht te doen aan zijn ziels- en geestelijk wezen. Wij laten ons inspireren door inzichten en ervaringen dat het individueel menselijk bewustzijn zich uitstrekt over de drempel van de dood en na de dood zijn weg vervolgt.

Visie

Stichting Wederzijds brengt mensen bij elkaar die zich herkennen in de hierboven beschreven missie en biedt hen daarbij ondersteuning en verdieping.

Wederzijds richt zich op diverse doelgroepen. Dit door middel van publicaties (schriftelijk en via de website), conferenties, lezingen, workshops, cursussen, gespreksgroepen en eventueel persoonlijke consultaties. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn:

- Wederzijds geeft manieren aan om zelf inhoud en sturing te kunnen geven aan het omgaan met verlies, ziekte en dood;
- Wederzijds stelt, uitgaande van haar missie, een brede samenhang aan kennis, gezichtspunten en ervaringen ter beschikking in verband met het zich voorbereiden op het sterven, het stervensproces zelf en in verband met de ontwikkelingsweg die zich na het sterven voor de gestorvene ontplooit;
- Wederzijds zet zich in om bedoelde samenhang aan kennis, gezichtspunten en ervaringen verder te ontwikkelen. Dit door gericht onderzoek van deskundigen en door spirituele verdieping.

Wederzijds hecht veel waarde aan samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties die een menswaardige stervenscultuur bevorderen en zich inzetten om mensen hulp te bieden bij kwesties die het levenseinde betreffen.

Ook contact met organisaties die de menselijke spiritualiteit erkennen en ontwikkelen, acht Wederzijds zeer belangrijk.